

1912-08-20

AFSENDER

Morten Christian Skovgaard

MODTAGER

Agnete Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Afsendersted:
Karlsberg

Arkivplacering:
Mappe 156 nr. 15

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Karlsberg 20-8-12.

SKOVGAARD-MUSEET

Mappe 156 Nr. 15

Kjære mor!

Tak for Karket, nu vil jeg se at fortælle
lidt herfra. Jeg staaer op omkring kl 6½
og gaar en lille tur med det Teglgaardsbørn
og bader; mine Ole og Hans Georg begrundet
at gaa i skole, saa de har ikke altid tid
til at følge mig. Naar jeg kommer til bæg,
spiser jeg morgenmad, havregrød og mælk
Kaffe; efter morgensang cykler jeg ind til
Kostskolen og maler Landskaber, der er saa
nært frit og mange maleremner.

Kl 12 spiser vi frokost, derefter cykler jeg
igen ind indtil middag kl 4. Jeg stod
for nogen tid siden og malde indenfor
en pæn gammel gaard: Sandviggaard;
saa kom ejeren og sagde at jeg maatte male
hvor jeg havde lyst, der paa gaarden, og jeg
vil til at benytte mig deraf, da der ikke
er saa langt derhen. — Efter middag

Kalkulerer jeg paa Jakob's blomster til afta-
kl 7½. Derefter ordner jeg hvad der kan være
af det ene og det andet. — I forrættningen af
maanedu var der dansk-amerikanske
stævn paa højskolen og jeg havde forskellige
erinder deri. Den ene dag saa jeg var der
en del. Saa kom H. Bejtrup hen til mig og
spurgte om jeg ikke kunne næste morgen, hvor
til jeg svarede at jeg mente jeg ikke vilde for
biel og spurgte hvad der var i morgen fremfor
de andre dage; saa svarede Bejtrup med en
skælm i djvel; saa kommer den tillig. Jakob.
Naa Jakob Lange kom da allende om aftenen
og jeg gik til bankgaarden for at saa ordnet
lidt med ham inden han rejste til Liverpool
osv. i England; saapaa gik jeg ud til ham
næste dag. Da jeg rejste fra Tjøn gav han mig
50 Kroner. — Rejsen gik ja godt med mig. Men
jeg var blot dygtig borte da jeg kom til morbror
Axel, for jeg havde mere oppakning en jeg vilde.