

1918-01-01

AFSENDER

Agnete Skovgaard, Joakim Skovgaard

MODTAGER

Augusta Pedersen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Rosenvænget

Arkivplacering:

Mappe 87 nr. 60

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Rosenwangenit 11/1918

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 87 Nr. 60

Kjære Augustamøer!

Tak for Dit udmærkede svar på mit spørgsmål. Det jeg kan få svar på, har jeg fået svar på, resten bliver i det dunkle, og må blive der, indtil — men modsigelsen synes jeg er hævet, i det jeg ikke tænkte på, at Lussifer var den første synder, og dermed kom døden ind i verden. Jeg stinrede mig blind på, at mennesket syndede og deraf kom døden. Det dunkle er tilværelsen uden synd og død, for den kender vi ikke, og time-
lighed og død er i den grad uadskillelige fra dette kredsløb vi er i her på jorden, hvor det ene dør for at det andet kan leve, og det så endvirkeligt, så jeg slet ikke kan tænke mig en plante eller et dyr der lever evigt, eller hvordan tilværelsen var inden døden kom, eller hvordan den bliver.

Om den tilværelse vi er i, ved vi meget og

og opdager mere og mere, men vi ved ogsaa,
at vor viden er siire begrænset, og at vor
forstaaelse er meget begrænset, og stopper
op, om ikke saa kendelegt overfor døden,
saa netop overfor livet. Livet, vi kan tale
om det, og har ord, naere, til det vi forstår
af det eller om det, men begribe det selv.

Det var raart, at de lys kom tilpas, men
hvad ser I nu ud, og hvorledes slår det
til. — Og nu er der byggede pressforband-
linger, hvorledes vil de arte sig? Vi har
lige læst et par stykker: Knøsteligt Dagblad
11 og 12 dets. om Jerusaleem og de gamle
spådommes opfyldelse, som interesserede
mig meget, der henvises for eksempel til
Aab. 8, 9 og en trediedel af Skrbene blev
ödelagt. Jeg ved jo godt, at med alle de
store krige følger tankerne om jordens
s sidste tider, men vi kommer dem da ogsaa
nærmere og nærmere. Men nu skal I have
godt, velkommet nyt år og tak for det gamle, de
hellige Joakim Skovgaard.

* Vi har nemlig en lille egnet
Gang - Ojilampe, som vi ikke
bruger og som vi kunde overlade
for og ogsaa afre nogle Oje (vi
har en Forsyning til en Stanglampe
som var vor Tröst for vi fik det
elektriske) som vi godt kan
skulle os af med noget af a.S.