

**1890-08-16**

**AFSENDER**

Joakim Skovgaard

**MODTAGER**

Agnete Skovgaard

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Afventer transskription.

Afsendersted:

Norge, Fleskum

Arkivplacering:

Mappe 51 nr. 5

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

Christiana 16 Aug 1899

Kjære Mustus Min! Na går jeg ither og  
ser uds, om jeg ikke brugt det til dig i post-  
kassen, eller jeg har talt det eller glemt  
det hos farvehandlerne, men så nøjs gjør  
det nu ikke, for da stod keen; det om vej og  
vind og Herudsejld, som havde brøjt mig og  
blev lidt af ensomheden bort i den tid.

Idag har jeg været henne at se det fundne  
Vikingeskib, og jeg er aldeles imponeret,  
det er i sin nuværende opbeholdelse så dejligt  
som en det val i sin tid, da det gled  
på nordhavet, må det have været så  
skønt som en Coende. Det er helt  
igennem egetre og næsten sort, og  
på hvert bræt er der en lille fin profil  
langs underkanten, sådan ombrunt, men  
Du forstå vist ikke tegningen.  
Bare jeg idag måtte få et par ord fra

Skrev mig, om hvordan det går dem på  
jagten og hvor længe han bliver borte,  
jy ved jo ikke, om han kommer først hjem  
eller jeg kan tage til ham, så han fortæller  
i mit kampegens. 17 Aug. Kjerants  
Agneta Tak for dit brev, går, var  
bare ikke ulykkelig, det er ikke så slemt,  
men tak for din kjærlighed min pige.  
Siden dit brev kom, er jeg blevet u-  
tålmodig og har insisteret, at tilfældet  
bliver det samme år, og det beslutte jeg  
at gøre, og var, at rejse hjem  
imorgen mandag aften, så jeg er tirsdag  
kl. 6, 5 i København. Der kan naturligvis  
intreffe et eller andet, som sætter  
turen en dag, men jeg tror, jeg rejser  
imorgen aften herfra. Liv vel  
for dig og børnen. Din mand