

1919-01-22

AFSENDER

Ingeborg Skovgaard, Niels Skovgaard

MODTAGER

Agnete Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Afsendersted:
Bakkebo

Arkivplacering:
Mappe 20 nr. 24

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription

Bakkebo.

22. 1. 19.

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 20 Nr. 24

Kære Agnete!

Indertid Tak for Dine ord i anledning af husets overgang helt til Jer.

Ja det har været et af båndene imellem os, men fordi dette nu falder bort, så føler jeg det dog langt fra, som om et bånd bristede, heldigvis. Ja naturligvis er Du for mig fast sammenvævet med huset, selv om jeg jo ganske vist har en lang række minder fra det, for Din Tid. Men ved det Du der skrev, føler jeg mig bestemt med, dels fordi jeg ^{hævede} gennemskuet faldet på, at sige Jer Tak for den Tid, og især, fordi jeg egentlig ikke har fået sagt Dig

Tak, for den store gave til børnene.
Efter at jeg havde givet Tallet med Joakim,
og færdigt ^{det var blevet} afgjort, fik jeg ikke det ret
meget til Dig, men jeg kunde jo have
skrevet, og ikke blot nøjes med at lade
børnene skrive, især da deres breve vil
egentlig være stilet til Joakim, skønt Du
jo da var underforstået. Men jeg tror
og håber, at Du ikke lægger vægt på, at
jeg opfører mig så fornuft, Du kender mig
jo som den smule, jeg er. Men nu siger
jeg altså Tak både for ditte, og for godt
og fredeligt samvær. Bliv Dig ligesom Tak!
Når Du mener, at jeg har følt kære
som en byrde, så må jeg gjøre indsigelse,

Jeg har jo da ganske overladt alt besvaret til
Joakim, som Poul^{sen} har taget dem på sig.

Jeg skal lide meget fra Angiborg, hun
er jo med i Takken, både for Din ^{karle} venlige
ord, og gæve til bønnene.

Vi havde et fornøjeligt besøg af Niels
igår. Han og de nysigte og Lilli kom
nur her på søndag. Skulde andre af
Jens børn have lyst til at slå følge,
ville det kun være så meget fornøjelige.

Hun vil vi gerne vide hvor mange der kommer
nu. Det vil sige, at hvis der ingen af
dem kommer med, så behøver I ikke
at melde noget.

Din søster
Niels.

ruud

x
Kære Agnete!

Jeg vil hellere sige omvendt, — at hvis ingen af
eders unge søgter kommer midt, vi jeg gerne har et
lille Ønske, — maaske ^{hvert} saa et lille Ønske om hvem af de 3
der kan komme eller om de muligvis alle kan komme.
(Jeg er vis paa at at denne Tale om Ønske selv ikke, er højest en
mely, og aldrig altid at være overmaade søde til at høre.)

Ja nu maaske jeg ogsaa sige min personlige Tak
for den store Penges gave til Ønsket til dig selv, kære
Agnete, jeg fik ikke udtalet den forleden, fordi Joakim
endnu ikke havde talt med Elise, og jeg var lidt
uvirksom som Sagens Gang; det er saa mageligt kært
af jer, der dog selv har saa mange Ønske, at give
saa meget til vore, og det skal du have Takken for
lige saa fuld som Joakim! Tak ogsaa for Gottes
Bredt forleden Dag! Hvor var det hyggeligt og for
nojeligt hos Johan Thomas og Astoria! Lev vel alle!
Engelborg