

1932-12-22

AFSENDER

Thorvald Aagaard

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Arkivplacering:

Mappe 118 nr. 7

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 118 Nr. 7

Rebølige Dec 22/72 1932.

Kære Prof. Joakim Skovgaard og Frøe!

Tak for Brevet, som jeg fik fra Dem! Jeg
maa nok besvare Dem med et Par spørgs-
maal: Jeg har i nogen Tid haft Mod paa
at prøve at finde paa folkelige Melodier
til bibelhistoriske Sange. Der vilde
ikke kunne skred i minne Forsøg, for
det kom omkring i Doct. Siden da har
jeg kunnet rydde Melodier ud af Brevet.
(Jeg forstaaer godt det farlige derved, at
man kommer for let til sine Resultater), men
det er en herlig Følelse at staa op og vide,
at "det kommer", naar man en kort
Stund kan sætte sig hen til Instruementet og
prøve at udsætte lidt af sin store Glæde over
Grundtoigs herlige Døfte i Tover. - Saadan
kom Melodien til Rachab i Morges, for jeg gik
til Morgensenen paa Højskolen, og saadan er de
kommet alle. Jeg tænker at ville blive
ved, saalænge det "gaar saadan". Men De
forstaaer nok, at jeg ogsaa vil blive ved

at sige at finde Svaghederne frem og
faa dem forbedret, hvor det er muligt.
Men da jeg har ridet og slødet mig
saadan over Deres bibelske Billeder
og følt, hvordan de har "skæbet paa" min
Trøge Nage, ja saa maa De undskyldte
mig, at jeg føler Trang til at sige Dem
Tak for den Skat, som De har givet os
i disse Billeder, og for den Hjælp, de har
været for mig.

En anden Ting: Maa jeg
faa en Times Tid en Gang mellem
Jule og Nytår? Jeg vilde gerne tale
lidt med Dem om at faa et Billede
til et saadant Heft. Jeg kan komme tilgen.
Mid. el. Atten, som De ønsker det.
Jeg har bedt Nytrup om
at vare min Hjælper med Efteragen af
Teksterne.

Jeg vilde saa gerne have N: 1
til at indlede Samlingen. Men hvad siger
De dertil?

De bedste Hilsener og Tak
til Dem begge fra Deres hengivne
Thorvald Aagaard.