

1926-10-21

AFSENDER

C. Willemoës

MODTAGER

Johannes Pitzner

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Arkivplacering:

Mappe 93A nr. 81

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Kopi
81

Akte 21. 10. 26

Kære Fædreløbsmand Pitzner!

Blot denne Læser - alle jo at følge dem, men - for at
meddele, at fru. Direktør Dr. Karl Madson har lovet
Johanne Thorsgaard at skrive en Artikel om hans
Kædekniv med roligt Skæbne for Meddelelsen af
Museum. Uvædske til at det kommer Norden, eller
Bemærke og Arngars Kæde: Røde Bærskætte

Om en Artikel, der rædtes Kædekniv for en rolig
Lide, Kari Kærne som sam bebt; jeg har aftalt
med Johanne Thorsgaard - da jeg selv ikke kan
der Dr. Karl M. personlig - at jeg skal hjælpe
eller skrive til dem Dr. Karl M., som skal behandle
Ordet. Men man dog erindre, at Bladene
man kan se dem en a to dage at tale for og
at Mikkelsen holdt skatte Jernbæne, men
Ryddesmandene fra København og alle
en dag, da der er rejst hjerne. Vil de tale
med Andreassen og rejse mig, nu Mikkelsen
brø frem for at kunne støtte Herrers Ordet.

Meddelelsen om Gædtephæl af Færner og
solgervælske hos Johanne Thorsgaard?
Jeg har været lidt fra rogen som bebt.

Med venlig Hæder

Overs
C. Willeruoës.

Kunne forestå, men der var vel kun
en volds Revolution af Finansordningens,
Lønsumme - Jeg var desvare den eneste
Revisorativ. Desuden var Brorson
medt, medens H. J. Porsenem vil leve
for at det vil blive, og var meget ked
over dette.

Da jeg talte med Andreasen om
Bogen, og han meddelte mig, at der
om for Dage skulde være et Møde, og
bed mig om at komme - hvad jeg
svarede. Han mente at der om det
Møde var en Chance for, om end
i et Åar, at jeg tog sig af dem.

Noget dette Møde, antog jeg først i
næste Uge har været, skal jeg lade Dem
vide hvordan Stillingen er - Ordalt
skikkeligt men vil det nok bestemt være
helt efter den Tid.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
H. J. Porsenem.

22/10 26.

Kære Redaktion Willemsen!

Dagen efter at vi fulgte, traf
jeg den Marguerite Kirkeminister
for Uge til Bogh, og spurgte ham,
om han kom med til Charlottenborg.
Han svarede mig, og at han
desvare havde glemt, at jeg til
Departementchef Holboell om at gøre
det.

Han var iøvrigt helt velvillig stent
overfor Bogen - men sagde, vi gør jo
ikke Finansministeren til at gøre med,
hans. Kunne man bare regne med at
føle: Skovgaard levede 10 Åar endnu -
hvorfor jeg sagde, at det kunne man
vel træffe.

De der var medt for Charlottenborg
er meget velvillige, der sad man