

**1867-08-25**

**AFSENDER**

Georgia Skovgaard

**MODTAGER**

P.C. Skovgaard

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

København

Arkivplacering:

Mappe 4 nr. 26

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 4 Nr. 26

Den 25<sup>te</sup> August 1867

Min kjære Mand.

Denne Uge har været <sup>den</sup> den forrige  
Fattigaars, jeg vil ikke klage  
langere. Mærkede Du da ikke, at  
jeg fortalte undert <sup>at</sup> hvad der  
var at fortælle? Et og andet var  
der jo endnu, men egentlig ved jeg  
ikke hvad, siden er der kommet  
lidt mere til, som Du vil kunne  
se i dette.

Om Grundtvig hører man meget  
lidt; det <sup>gælder</sup> er godt han er rolig,  
beder det, men endnu ser kjender  
kan seke, at han har været syg;  
det er egentlig alt hvad man  
faar at vide; han er meget  
ordknap, og Pastor Fenger, som  
jeg jævnligt har hørt sige, at  
han fyntes han var egentlig  
svagere.

Frendes hører man ogsaa kun lidt  
om; det sidste er, at T. kan tale  
Bødene, det har været maalt med  
O. men er en bedre.

Den 25.

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

gjøre hans fattighed sig om  
frøelse i Skolefrøelse, men Du  
kan man ikke prøve hvad Du  
gjør, kan man det næste  
ikke være for mindre fornuft  
dvs. er blevet lidt mindre  
de gamle, ja der er ikke så  
lidt, som i tidligere tider, ved  
han kender de kan flytte her og  
for sig selv, de trænge næsten  
dette, for de er en 25 Dage.

Der var stor glæde over Brev  
og Du kan se det og se nok  
men tiden er jo lidt knap, og  
idag er Dagens om det sig  
København har med heder to  
og fjerde to og for ham den  
Lille Skrivelse, De Compens Dage,  
og for ham den med, de kan  
være her til middag og fjerde  
er, men jeg syntes det var godt  
at blive lidt fri for klokken og  
for søndag, jeg 18 var den.  
Hvis kan Du ikke gøre en lille  
tegning til Din søster for mig  
i et Brev, jeg kan se det på  
hvert et øjeblik, og hvad!  
Jeg tror da vel havde et lille  
højlydende den 24. og de to  
høje.

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 7 Nr. 22

1. 25. August 1864

Min kjære Mand!

Denne Aften har lidt den forrige  
Søndag, ja nu skal jeg ikke  
langere. Mærkede Du de ikke at  
jeg fortalte intet om det  
der er at fortælle, det og andet  
der jo endnu, men egentlig  
ikke hvad, ja er den kommet  
lidt mere, det som Du kan  
se i dette.

Om søndag kommer jeg  
lidt, det er godt her er  
heller det, men end - er  
den ikke, at han har været  
det er egentlig alt hvad  
færdig et ude, han er meget  
ordknap, og fjerde Dage, ja  
det er jo lidt for det, ja  
han syntes han var egentlig  
jægere.

Denne Aften er jeg kommet  
nu, det er godt, at Du kan  
Brev, det har været meget  
O, men er en herre.

