

**1926-10-14**

**OPHAVSMAND/NØGLEPERSON**

C. Willemoës

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Dagbog

Arkivplacering:  
Mappe 93A nr. 80

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

80

Dekorering af Ribe  
Domkirkes Apsis.

Torsdag den 14 de Oktober 1926 var jeg i Rygdagen og komprædte der mine Finansudvalgte Formænd, Folketingsmand Andreasen, der meddelte mig, at han efter døfte til Professor Joakim Skovgaard og mig havde anmodet Prof. J. J. de la Cour om at foretage Modelden mine udkastede til Dekoration af Ribe Domkirkes Apsis for Folketings og Finansudvalgte. Modelden var sendt for Folketings medlemmer Broeren og H. J. Sørensen. Fredag den 15 de Oktobers Formiddag kl. 10 for Ekerholten Borg i Prof. Ulzou Foskøes Atelier.

Hr. Andreasen meddelte, at han meget gerne selv stille en Model, men denne Sag blev mig, men at jeg burde anvise Pitzner om at frendstøje hans raad mellem Finansudvalgte og Kirkeministeren og Finansministeren. Men det kan fra ham, Pitzner, og vi sørgede for at få en god Model, fra anden Side, skulde han (Andreasen) gøre, hvad han kunde. Men man maatte end da det muligt tænkte sig det.

Jeg talte derefter mine Folketingsmændene Verkerager, H. J. Sørensen og Pitzner. Verkerager var velvillig, H. J. Sørensen vilde af al Løse arbejde for Sagen og hjælpe os, og Pitzner lovede at søge at blive Sagsmand i Folketingshuset med Prof. J. J. 70 omg. Fredag den 18 de Oktob. d. A. og lovede at holde mig i forbindelse med Sagens Udvikling.

Departementets chef Haldholt lovede ligeledes at støtte Sagen, der maatte kunne nu frem i Finansudvalget og at der maatte ligeså være egen mening. Forrigt mente han, at der maatte være en drøvelse Kjøbt i København, der var endelig fra Kjøbenhavn give Oplysninger og arbejde for Sagen. Han vilde "føle sig for" hos Kirkeministeren og eventuelt holde mig i forbindelse med Sagens Udvikling.

Min Prof. J. J. komprædte mig en Officien og gav ham en Række "gode Raad". Hr. Carl Madvig har lovet Skovgaard at skrive en Litteratur om Ribens "Folketings", om Prof. J. J. "Arbejde" og hans Betydning med Henblik på det betydningsfulde i at lade Prof. J. J. dekorere ogsaa Ribe Domkirke; men vi blev enige om, at Hr. Madvig først skulde afvente Telegram fra mig, naar det physiske og juridiske forhold var indt.

Ogsaa Landstingsmand Pedersen Byskov endda stille sig velvillig til Sagen.

Børn Andreasen og Pitzner meddelte, at Folketingsmand Skovgaard

Wendane

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

