

# "tirsdag"

**AFSENDER**

Augusta Pedersen

**MODTAGER**

Agnete Skovgaard, Joakim Skovgaard

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Lille Veum, Brørup

Arkivplacering:

Mappe 86 nr. 31

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

es jo van for at fa disse smukke  
lykroniskningskort ved hjulstole  
eflygninger. Men der kunde  
dog maske ogsa vaere noget mere  
med det. Og det vilde blive meget  
lettere at fa' sagt lidt af det bedste,  
naar et par billeder viste vej.  
Hvem man sa skulde tegne billeder  
tror I? Skriv lidt om dem ogsaa  
jag nok jeg turde forre pa, naar jeg faar  
sa dem. Tjyktles maatte de jo, naar  
de skulde mangfoldiggøres. (selefulde  
lyt aldrig til at ga' i handlen)  
Eller kunde det ikke blive som  
haendekraft?  
Ja, men - er det hele noget  
gjalt noget? Tænk pa' det. Læng  
om I vil, og seig mig sa' en gang  
hvad I synes.

*[Vertical text in left margin:]*  
Det er altsaa meget vanskeligt at fa' et  
billede af et objekt, som man vil have  
at se. Det er ogsaa meget vanskeligt at  
fa' et billede af et objekt, som man vil  
have at se. Det er ogsaa meget vanskeligt  
at fa' et billede af et objekt, som man  
vil have at se. Det er ogsaa meget  
vanskeligt at fa' et billede af et objekt,  
som man vil have at se. Det er ogsaa  
meget vanskeligt at fa' et billede af et  
objekt, som man vil have at se. Det er  
ogsaa meget vanskeligt at fa' et billede  
af et objekt, som man vil have at se.

Lille Venner tirsdag morgen.

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 86 Nr. 31

Hans Agreste og Baskins  
Har I ha' sa' vil jeg sidde lidt hos  
eder. Gulten er de. Knugende ha' i  
de sidste uger, ja, jeg tænker jo pa'  
den ude i Europa. Og jeg synes vi  
trænger til rigtig at samles om vaarsen.  
Ja' har jeg ogsa' i den sidste tid tænkt  
pa' meget pa' de gamle fra Västros  
Ritke, som vi har levet med, mine  
gamle, Luette, Skovgaard og Georgia  
Peders Boisen, og mange endnu.  
Der er noget mine tanker altid  
har med at gøre, som jeg ogsaa  
jeg skulde ha' svar pa' hvo' dem?  
Na', det for jeg vel ogsaa nok pa'  
en eller anden maade. Det kan jeg  
ikke skrive om. Men eders bryen  
staa' i sammenhaeng med alt det  
gode gamle, derfor holder jeg af at  
dele tanker med eder.

Og der er noget jeg nok vil prøve på  
at skrive lidt om, men si mig I  
give mig tid til at få det sagt.  
Og et endnu; synes jeg er inde  
på en gal vej med det, så må I  
se at holde mig borte fra den.

Hveroppe i vor gamle Børnens kirke  
er der ofte barmhjertighed. Jeg bliver altid  
så glad når jeg ser dem komme  
ind ad døren med de små hvide  
børn; imellem to- to ad gangen.

Og jeg synes det er så godt at få  
lov at være med når de døbes, og  
at sige for dem. Men I tænker  
det er ikke altid godt at se nær  
mere på dem der kommer med  
børnene. Der er jo nogle der ved  
hvad de gør. Og der er enkelte der  
kommer fordi de ikke kan andet.  
Men de allerfleste kommer temmelig  
som om de i grunden selv ikke selv  
vidste hvad de gjorde. La' tanken

jeg: må vi, som ved hvad det er  
vi som på en måde overlever barnet.  
Dårligt ser "Guds hjerter der står uden"  
når vi ikke går hen til dem og siger  
dem lidt om det. Det er jo de  
sådanne, i al fald her hos os på landet,  
at de vil nok høre noget om det.

Jeg ville gerne, bare gå hen og sige  
dem "til lykke", men det er vanskeligt,  
for de løber oftest ud med børnene  
før vi er færdige i kirken, og så er de  
kørt. Jeg kunde jo gå ind i kirken  
næste en anden dag; det har jeg også  
imellem gjort. men jeg har svært  
ved at sige noget af det jeg helst  
ville.

Harde jeg nu et lille  
billede med, og omrøstere og  
nogle ligefremme ord om det som  
som jeg kunde give dem?

Ja, de vilde du forstod så meget  
at det var en venlighed. De