

1908-09-21

AFSENDER

Joakim Skovgaard

MODTAGER

Agnete Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Afventer transskription.

Afsendersted:

Knabstrup

Arkivplacering:

Mappe 61 nr. 6

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Knaabstrup 21-9-1908 Kære Kone! Som du
ser, besøger jeg dit Billede af J. T. og dets. Det var
nemlig grænser i morgen, og så kørte jeg god mig
på vej indtil Marke By, hvorfra jeg gik til Mørke
Station, kørte til Knaabstrup og gik langs Teglbræks-
banen og kom ganske bage på Sønderby. Nu har jeg været
ud at gennemgå hans Billeder med ham på Stedene
og håber han skal have nytte af dem. Det er for
nået råd om at blande de grønne farver af guldfarvet
o. g. bekommer ham godt. Nu drømt de på hans side ud
af gården på en Botten og Lander der gerne vil have sin
bolig, som ikke var i overensstemmelse med hans, og jorden
derfor til nytte. Hans ben nåde næsten jorden, de lille
husten er. Imorgen skal jeg på tillæg at benytte vejret, om
det vil sig sig. Der var skytsefest her og Hans havde
skudt sig to premier til og der blev den det. Som
tag kraftig del deraf, for det var godt at sove på. Som
er godt at snakke med dig beundrer hendes menneskelighed
og så godt hun ved at tage på mange ting. Forholdet til
Tjenestefølgere, mellem veninder, præster og børn, og alle
dette drømt kom hun ind på i anledning af skolen i Sønderby.
Hun spørger mig, om jeg ikke syntes at Marie burde give ham
fri. Hun er så glad over at hun har haft tjeneste som alm.
kone, da det er hendes en utvanderlig hjælp til at støttes sine
mange. Hun råder og så til at unge piger bør læse og fejle et
højt indstille det vil komme den eldse kvindes til gode i livet.
man skal aldrig sige til dit barn, kom og kyss mig til godnat
man kom at jeg kan give dig et godnat kys. Det har så meget at sige
at man den yndede, ikke fortrude hende. Jeg tror at man vil
du vil og hils den mand.