

1874-05-21

AFSENDER

Sofie Rønne

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Afventer transskription.

Afsendersted:

Rosenvænget

Omtalte personer:

Susette Holten

Helle Moltke

Niels Skovgaard

P.C. Skovgaard

Omtalte steder:

Viborg

Arkivplacering:

Mappe 31 nr. 33

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Rosenvænget 21-5-74.

Hjært Jøakim!

Vi blivne vist meget forundret med
at hun som forund mig som fød for mig,
men det er fordi din Fader som nævnt jeg
fiden i Tirsdags Aften og jeg erindret
at nu for Men og de Mænd som fød forund
det at midt, som jeg er blivne borte
for, at at som med omvendt som
ning Lunds fiden Mig til Viborg;
jeg synes derfor det var bedre den til
Torsdagen at høre fra os, tilmed da
jeg idag kan medde Dig, at din Fader Gud
ske Lov har det en Del bedre; saa vi har
Grund til at haabe, at det Værste er overstaaet.
Han spiste i Tirsdags hos Grevinde
Moltke og da han nogle Timer efter følte
at han blev syg, gik han hjem omtrunt kl. 8.
Jeg blev jo forundret ved at se ham saa tidlig
men jeg saa strax at han var meget syg
og da jeg indsaa, at hurtig Hjelpe var fornøden
løb Niels lige til Lehmann, og da han ikke var

Kathrine kom nu og sendte Dig en Hælsing

Njemme, hentede han Lund, som ordinerede
Lurdejg under Fødderne og Is paa Hovedet;
derefter sendte jeg Bud til Hempel, der samme
Aften sendte sin søn herud, for at se om der
var mere at gjøre, og selv kom han i gaar og
gav nogen Misetur, som beroligede Din Fader
en Del; saa vi allerede i gaar Aftes mærkede lidt
Bedring, men i Dag er Forandringen til
det bedre hel kjendelig; saa vi tør vel haabe
at han snart kan komme lidt op igjen.
Den første Nat vågede jeg og sidste Nat var Din
Faster hos ham. I dag har han faaet Lov at blive
fri for Lurdeigen, men Tsen skal han blive ved
med, lidt endnu; I dag har han begyndt at nyde
lidt og det smager ham godt, og lader til at bekomme
ham vel. Hvis Nogen spørger hvad det er Din Faders
fejer, saa kaldes Løgen det et Anfald af Sæmmelhad.
Om det nu bliver ved at gaa sin jevne Gang, har jeg tænkt
at Du skal høre fra os i næste Uge; skulde der ske Noget,
som trænger til hurtig Meddelelse, kan Du stole paa at vi
skal skrive det til Dig, saa Du ikke skal bryde Dig om
hvis Du hører løse Rygter, der let overdrives. — Da jeg ha-
de begyndt paa Brevet kom jeg til at tænke paa at Du ikke
holder af den Lags Bogstaver, derfor skiftede jeg Niels og
Catherine er raske, men Ingen af dem er hjemme
i dette Øjeblik, saa de ved ikke at jeg skriver til
Dig. Modtag nu til Slutning de kjærligste Hilsener
fra Din Fader og Din hengivne
Lofie Plonne