

1880-05-27

AFSENDER

Joakim Skovgaard

MODTAGER

H.C. Aggersborg

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Østrø

Arkivplacering:

Mappe 108 nr. 3

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 108 Nr. 3

Østrød 27 Mai 1880

Skovgaard 9 Juni 1880

Kjært Onkel!

Gid Du må få et godt nyt år og en
gladlig sommer, enten det så bliver i Danmark
eller i Norge. I de sidste dage har jeg
især glædet mig over, at jeg ikke var under
vejs her til, for det har dog blæst forskrækkelig
isør natten mellem søndag og mandag,
hvis jeg husker ret; her oppe har jeg nemlig
ondt ved at kende den ene dag fra den
anden, jeg har allerede måttet begynde at tænke
nøje efter når jeg har villet vide hvilken
dag vi havde. Nu er vejret blevet bedre, men
egen er Coolig langt tilbage til, at jeg kan
tage fat for alvor, det er kun formiddagen jeg
har helt best; men bliver solskinnet ved,
vil løvet snart være fyldigt nok. Jeg
har begyndt at male i stalden efter de
to lam som patten skæer, det er en tildrøylse,
som fra ende til anden er fuld af motiver,

enen de fleste af dem trænger til så lang en
forklaring, at det morsomme ved et maleri
der af vilde gå bort. Når køerne er i stalden
bliver de to fagre, ved navn Bunketæn og
Malin, hentede, de farer da i fuld ferspring
ad denne til, det største i forvejen, springende
der ind over halvdøren og derved puffende
denne op så det lille kan løbe ind. Når
køerne op, så pletter de naturligvis af alle
kræfter, men ligger de ned, er de meget
ulykkelige, snuder til dem og stamper med
forbenene. Jeg har naturligvis, som altid
hvor jeg får med dyr at gøre, bragt en
del forstynelse fra din almindelige orden
ind, jeg har nemlig snimmet der måttet sætte
den ene ko i en anden bås, hvorover lammen
bliver så forskrækkede at de knap kan bide,
deres plejemande og taber appetitten; kunde
dyr bare forstå hvad man sagde, kunde
der spares megen modgang for begge
partier. Senen ender med at de bliver
omfavnede nogle gange af røglerdrengen.
Poffi kan vist snart gå, krybe bryder hun
sig ikke om; når hun engang imellem, fra
siddende stilling, har villet prøvet derpå,

er der altid et vist tyngdepunkt som ikke
er til at få løftet fra jorden.

Vil Du hilse Fæster Tante Anne og Catherine,
hvis Du ser hende, hun skal nok få brev,
men jeg vilde gerne først opleve noget interessant,
hvis hun har lyst at skrive til mig hooldes
Fæster har det, vilde det glæde mig meget.
Løv nu vel hjært Onkel, Din hengivne
Joakim Arøgaard.