

**1883-12-11**

**AFSENDER**

Joakim Skovgaard

**MODTAGER**

Susette Holten

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Sora

Omtalte personer:

Thorald Læssøe

Viggo Pedersen

Arkivplacering:

Mappe 41 nr. 33

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 41 Nr. 33

Sora 11/12 1883.

Glædelig jul kjære Cathrine! Og hilson fra  
det dejlige sneklædte Italien, der kun smukt  
på bjergtoppene. For øjeblikket står månen  
gulgrøn over de rødmeude snetykke, for idag  
har det været mageløs dejligt vejr, imorges  
stod træerne på toppen af bjergtet her overfor fulde  
af sne mod den blå luft, å' sikken skønhed. Det er  
da også lidt varmere end for nogle dage siden, da  
var her lige strengt nok, men en hyggelig aften havde  
vi da med at stige æbler, som vi holdt på gaffelen ind  
i kaminen, vi var selv færdige at krybe ind med.  
Nu er her kommet en Klaus til selskab for Hans, men  
hij er alpebrage, om jeg ved navnet ret. Om den kan  
leve ved jeg ikke, af sig selv rører den ikke mad, men  
nu har kokken fået den med at fodre, han har ønske  
fra da han stoppede kalkuner med agurk, hele agurk,  
sommestider to ad gangen. Klaus er skudt i virgen og  
dødt i næbet, men det er næsten ikke til at se, undtagen  
at den ser meget trist ud. Den er blevet med stærke  
røde klør og næb. Så fin er Hans ikke, nu har den vist  
skudt en slæffier tilbage og den fløts hale den havde lagt  
sig til, 2 lange fjir til højre side, den har den også forlorn,  
heldigvis begynder den venstre vinge at vokse ud. Næbbe

