

# 1911-06-18

**AFSENDER**

Holger Kyster

**MODTAGER**

Joakim Skovgaard

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Afsendersted:  
Kolding

Arkivplacering:  
Mappe 91 nr. 8

**DOKUMENTINDHOLD**

Vedrørende sølvspænder og beslag til bibel til Roskilde Domkirke.

**TRANSSKRIFTION**

18/6 11

Kære Hr Joakim Skovgaard

Min bedste Tak for Brev og Besked. Dersom De vil være saa god at lægge Hjørnen og lermode optil min Broder skal jeg faa ham til at sende mig det. Pladen vilde jeg have haft videre men var bange de rejste inden, sendte den derfor som den er. Laver nu Kors og Ornamenten færdig og kan men saa over til Dem. De 4 Hjørner tager jeg nu ogsaa hul paa Nr 2 af. De to Sølvspænder blev liggende hos Dem da jeg ●2●besøgte Dem i Oktober 1910 – men det har intet at sige, da jeg alligevel har bestemt at lave to andre vi saa dem sidst ligge paa det store bord i Deres Atelier lermode vil jeg helst have som den er, jeg tænker Anker kan pakke den ind saa den kan komme med herover. Modellerne til spænderne har jeg selv Afstøbninger af - saa dem behøver De ikke at sende. Hvis De saa til August vil lade mig vide naar det er Dem belejligt jeg kommer, håber jeg at være et stykke videre med det.

Med venlig Hilsen, og Tak

Deres Ærbødigst

Holger Kyster<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Holger Kyster



Hans H. Loakim Skovgaard

Aller bedste Tak for Brev  
7 Besked. Deresom De vil  
være saa gode at lægge  
Hjerner 7 der model op  
til min Brøder, skal  
Jeg jo have tit at sende  
mig det.

Pliden vilde jeg have haft videt  
men var borte. De rejste ind  
sendte den derfor som der  
er. lever nu hos 7 om  
munk færdig 7 kommer  
saa over til dem. 2 4  
Hjerner tager 21 nu 2  
fuld god et 2 f.

De to Svendsener blev bij-  
gende hos dem, da jeg

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 91 Nr. 8

besøge Dem; Oktober 1910-  
men det har været at  
sige, da jeg alligevel har  
bestemt at lave 2 andre,  
og saa dem sidst legge ned  
det store Bred; Dem skikkelser  
Lermodellen vil jeg helst  
have som den er, og  
fanker skaber man gerne  
dem ind saa den kan  
komme til herover.

Modellene til Spænderne  
har jeg selv skulptureret  
og saa dem ligesom De  
ikke at sende. Hvis  
De saa til August vil  
lade mig vide naar  
det er Dem belest, at jeg  
kommer, maater jeg at  
være et Stykke under  
med det.

Med venlig Hilsen,  
Deres ordbror  
Holger Rasmussen