

**1886-01-15**

**AFSENDER**

Joakim Skovgaard

**MODTAGER**

Agnete Skovgaard

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Afventer transskription.

Afsendersted:

Askov

Arkivplacering:

Mappe 47 nr. 6

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 47 Nr. 6

Akrov 15 Januar 1885.

Kjæreste Agnet!  
Tak for Dit rare brev, at  
var skam så rart. Jeg har ikke  
tid at svare på det, hvis det  
skal nå Dig. Jeg skriver  
egentlig kun for at sige Dig, at  
nu siger Fru Mütz horn, at aften  
toget kommer ikke kl. 11, men kl.  
10 $\frac{1}{2}$  til Tjörnehavn. Det er ikke  
for at lokke Dig til at modtage  
mig, det er jo sent om aftenen, og  
Du må have følgeskab, men Fru  
Schroder mener, at Du vil tage  
imod mig, så skönt jeg ikke tror  
det, så er muligheden der dog, og  
så var det dog alt for galt om

Jeg kom kl. 10 $\frac{1}{2}$  og du så kom  
klagefter og for sent. Nu beder  
jeg dig gøre netop det du har tentet  
dig inden dette brev kommer.

Hvis du slet ikke er forkeølet, så  
kan vi ikke lade være at kysse  
hinanden, men er du forkeølet, så  
er det dog bedst at vente lidt  
med den fornøjelse. For resten  
kammer al min angstlighed af  
mispåholdet mellem min tro og min  
kjerlighed. Netop fordi jeg holder så  
af dig, er det mig lidt svært trygt  
at stole på; at jeg får lov at beholde  
dig, Gud styrke min tro på hans  
rige kerlighed, som kan blive ved  
at give rigere og rigere. Af naturen,  
tror jeg, er jeg <sup>kun</sup> lidt bange for smitte,  
men når jeg rigtig ønsker noget,

er jeg tilbøjelig til at se alt muligt  
stille sig i vejen. Men jeg må lære,  
tryggere og tryggere at stole på Gud.

Lørdag aften, eller Søndag morgen.  
Siv vel og held, tak Petrine Margrøts  
for hendes kjærlige brev.

Din forsterker.

Det synger indeni mig.

Søndag morgen henter jeg mig vel til kirke.