

**1889-11-19**

**AFSENDER**

Joakim Skovgaard

**MODTAGER**

Susette Holten

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Afventer transskription.

Afsendersted:

Rosenvænget

Omtalte personer:

Lorenz Frølich

Agnete Skovgaard

Johan Thomas Skovgaard

Peter Skovgaard

Sophie Withusen

Omtalte steder:

Rosenvænget

Arkivplacering:

Mappe 43 nr. 29

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

Rosenwegget 19 Nov 1889.  
Kjære Cathrine. Tusend tak for  
den storartede Concert du gav os  
i søndagsgaver. Dessværre, ja jeg  
må lige så godt huse lige ud med  
det, var jeg ikke med, men måtte sende  
Bodil Marie i mit sted, eftersom  
jeg havde på den tid en voldsom  
hovedpine med opkastning, men hun  
og de andre gjorde den udmærket.  
Det var Griegs "Rav Fryggesein"  
som var hovednummeret, blandt  
de andre ting var f. ex. den unge Gade,  
som selv spillede violin til sin egen  
composition for det instrument og  
orkester. Nu har Agnete og jeg for  
resten i sindet at komme os, når der  
engang går en opera efter vort hjerte.  
Tak for brevet og malene, og  
tak fordi du ordrer sådan

for os, og fordi Du har ykket  
Eva og Noah ind for mig, gid  
Du og Ceise nu møjens guld  
og grøine skove i den nye Kunst-  
handel. Min juridiske consultant  
har skrevet til Wallmann for  
mig, men endnu har jeg ikke hørt  
at han har fået svar. Jeg har betalt  
assurance for Dine møbler, og  
fået pengene igen hos Antal, og  
så har jeg meldt, at det nu ikke  
længere er i Øster alle og Rosindegat,  
men i Rosindegat og på Strandpro-  
menaden 13 at møblerne står. Det  
er noget Du må passe at melde,  
når Dine møbler forandrer sted,  
for ellers får Du vist ingen assu-  
rancegøttøjøller om de brænder.

Som fører røverens ind: Paradiset,  
ja endnu er jeg da ikke kommet  
langere end til at tegne, og endda  
ikke videre langt med det. Det  
er et dejligt motiv, når jeg bare  
kunne få det rigtig strålende.  
For en time siden skrev jeg Din adr:  
udgaa' et brev som Frøken Withusne  
sendte til os, da hun ikke vidste  
hvor du boede, men du har fået  
det. Nu har Frølich's i Frederiks=  
gade. Agnete siger, at jeg skal  
sige Dig, at du konsort du horte, blev  
adfort af konsortforeningen, men jeg  
derigennem selv sin "Slav". For resten  
ved jeg ikke mere i øjeblikket.  
Du rigtig vel og held fra Flanow  
for os, nu synger hendes gamle ost  
på det tidste vers, Agnete hilder  
mange gange, Din broder  
Goatwin.