

1892-07-27

AFSENDER

Niels Skovgaard

MODTAGER

Wilhelmine Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Arkivplacering:

Mappe 108 nr. 31

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Hjærgård pt. Varde

27 Juli 1892.

Kære Fæder!

Nu synes jeg det er på tide, at Du igen høres fra mig, men meget har jeg ikke at melde.

Godt nok, som at der idag var kommet fem jernbanesveller i land, interesserer vist ikke Dig så meget som mig, der er glad ved at kunne melde til strandfogederne, at der er kommet noget. Nu kan jeg forresten meget bedre passe strand, lenet, for jeg har fået en lang ribkøret ud i mit hus, ~~for~~ og med den kan jeg så temmelig overse hele lenet.

Jeg er bange stortum over hos Bertel Madssens snart stiftelse af, men vi er jo også nu godt bunn på sommeren. Du synes måske ikke vi har haft videre af den, og det kan der være noget i, men jeg vil ellers godt fornøjet

med vejret, og er når jeg tænker
på mig selv igunden glad ved
at det ikke er varmere, for
så føler jeg det ikke som et
slid at gå i klitterne, hvad jeg
træjvis vilde gøre i år, hvis det
var varmt, da jeg jo ikke er
så let tilbøns som ellers. Men
for Din og nærlig Omtals skyld,
vilde jeg jo nok have det varmere,
at jeg ikke skal sidde og vent
lure for meget hjemme. Ligesledes
kunde Catharine jo trænge til
varme. Is gaa vide om det bliver
til noget med den ligger på fjeldet.
Jeg fik jo brev fra Joakim, men
jeg sender det ikke med, for jeg har
ikke svar på det, og det handlede
mest om ting som ikke vilde støre
dem Dig. Men det lod til, at
de har det rigtig godt. Han
fortalte at den gamle fru Pedersen
medlemmer i Rosenrøst er død.

Så beholder vi neppe Thorolf?
som lige.

Det var vist ikke længe før Hen-
rich Jespersen kommer hertil.

Det bliver grumme rart. Jeg
har forresten slet ikke følt mig
ensom. Det er nok svært for
Omfal isommes kan jeg mærke
af dit brev, og når det så
endda var god efterretning
kan jeg fra de der er borte,
men det er da trist med
Wittorp.

Jeg tror nok jeg beder mig
en hel del, det er meget sjældent
jeg tager afførende medicin, medens
jeg var i København måtte jeg
så at sige tage det daglig, men
jeg lever jo også efter operationen,
og det må jeg vist blive ved
med i meget lang tid.

Jeg overanstrenger mig heller ikke,
jeg står sent op og går tidlig i seng,
og da det nu er blevet lidt senere
end ellers, så vil jeg sige godnat.

om jeg imorgen formiddag i den posten
gør får skrevet at det fuldt beror
vist nærmest på vejret.

Hils Onkel meget.

Din brodersøn Nils Skov-
gaard.

SKOVGAARD: MHEET
Mappe 108 Nr. 31