

1924-12-30

AFSENDER

Eline Skovgaard, Joakim Skovgaard

MODTAGER

Augusta Pedersen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Afsendersted:
Lindholm

Arkivplacering:
Mappe 87 nr. 71

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Lindhølle 30-12-1924

SKOVGAARD-MUSEET

Mappe 87 Nr. 71

Kjære Augusta Pedersen!

Tak for Dit dejlige julebrev, jeg ved ikke hvordan jeg skal svare på det, jeg kan ikke. Men her på Lindhølle, hvor Elise og Georgia fulgte med ud første juledags eftermiddag, løber en dejlig lille, godt klædt gammel pige om på gulvet, så sund og struttende og kraftig, som det er en lyst, ret et fast og godt cølle, mild og munter, og en lille broder tegner i samme sunde retning, selv om han vist bliver meget forskellig fra hende. I

Rosenvænget ligedan, et par dejlige børn, lidt ældre end disse, den yngste kom jo på Signes bryllupsdag. Men dem har Du set. Derimod har Du måske endnu ikke hørt, at Niels i England

Omroder har fået lov at sætte ringen på Jeanne
Casartellis finger. Moderen satte sig længe
imod, for pigen er ung, og hverken hun eller
fæteren havde let ved at tænke sig muligheden
af någendsinde at skilles fra deres to døtre.
Klør længe de to unge endnu har tilbage, ved
vi derfor ikke, men tålmod plejer at lørne sig
og vi er lykkelige over, at de dog nu er så
vidt. Blund Agnete kan se dem, vil hun også
glædes. I hurtigt fald længtes hun efter denne
stund. Omroder er jeg da færdig med tegningerne
til bibelhistorien. Dog ikke på anden
måde, end om jeg tegnede et par endnu der
duede, fik jeg dem vel med, i alt fald om
et par af de ringene udeloddes. Det har været
et dejligt arbejde, og jeg takker Dig og andre,
som pressede på. Nu rinder julen til ende,
og ingen ved hvad der venter os i det nye år,
uden det, at Guds kærlighed kan være svække
på, hvordan den så fører os svage mennesker.

og nu les vel og godt Nyttår og tak for det gamle,
fra Din hengivne Josephine Kroygaard

Troelsen til Augustamoder fra Georgia

Kære Augustamor!

Et rigtig glædeligt Nyttår ønsker jeg Dig!
Mange Tak for Din Julehilsen og for et
lille Brev en gang mens Far var borte.
Georgia og jeg mødte en Dag Din Søster
som fortalte om de to smaa Tvillingen
ovre hos Dig, som hun langtes meget
efter. - Jeg foreslog, at hun skulde komme
me og besøge Susette og Roland; Skede
og det haaber jeg hun gør for de er saa
rørende søde og kære. Julemorgen
stoleprede Roland og ad Trapperne og
jeg hørte han sig den ene Gang efter
den anden ~~til~~ jeg vil op Morne Farfar.
(sig Godmorguenke.).

Kærlig Hilsen fra Din Ellev.