

1933-01-17

AFSENDER

Joakim Skovgaard

MODTAGER

C. Willemoës

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Arkivplacering:

Mappe 93C nr. 140

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

140

Klasenwagst 17.1.1933

Kære Hr. Direktør Willemoës!

I Dens venlige julebrev antydede de muligheden af en genoptagelse af tanken om udbrusning af Casis i Ribe domkirke. Det gav mig jo meget at tænke på, og jeg har tænkt. Men mine tanker ender med, at jeg nu neppe får kræfter til det arbejde. Det skulde da være, at en rejse til Italien, som jeg har planlagt til fra 21 marts indtil cirka 3 måneder frem i tiden, vistnok vilde styrke mig så meget, så jeg får nyt mod. De må nu i hvert fald regne med, at i første omgang, hvor jeg må forsøge mig frem på selve stedet, gøre et prøvemaleri, bliver det et prøvemaleri, som jeg selv har lov at stemme mod, ja sige mig fra, hvis jeg ikke synes, at det kan blive en vinding for kirken. Der er god, som den er, d. u. s. Casis er god, som den er, ja fremragende fortræffelig, det er andre, nyere tilføjelser, der skammer kirken. På den anden side, jeg har gjort et nyt udkast, det er enkle end de forrige, der er ikke andre figurer end Kristus, og jeg finder det meget at forestille sig for de tidligere. Men mit personlige arbejde på stedet, kan kun blive minimalt. Min modstandskraft mod angreb af koldt, dårligt vejr og detslige, er nedbrudt, muligvis på grund af mine lange ophold i kirken, hvor jeg har arbejdet og nu sidst i Raadhuset, hvor ikke en søltråle trænger ind, har gjort mig stærkeligt, og i vintertiden trængs jeg især til sørg med sørg, skint jeg synes jeg passer godt på mig selv, og min hustru og venter mig utværligt. Jeg trænger til at styrkes i frisk luft, forsøge at hørde mig, men det er i en søn alle. Og så, hvis prøvemaleriet godkendes, kan det så for en stor del udføres af hjælpere. Ja jeg mener jo, men det er ikke så sikkert at andre, arbejdsforstandte mener det samme, selv om det er det. Dette til overvejelse inden de kommer uden for fast i tanken. Med venligste hilsener til Dem og Fru, og med hilsener fra min Kone, Deres hengivne
Jostein Skovgaard

Luften i Ribe kan vist være ret råk og ublid for svage halse.