

**1885-08-04**

**AFSENDER**

Joakim Skovgaard

**MODTAGER**

H.C. Aggersborg

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Østrø

Arkivplacering:

Mappe 108 nr. 11

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 108 Nr. 11

Østrov 4 August 1888.

Barnard August

Kjære Onkel!

Du og Præster tror vel, at jeg  
har glemt mit Bækhus; Talcen,  
eller at blyet ikke vil flyde her  
i nordens kulde, endda vi nu  
har den varme årstid, siden jeg  
hidintil ikke har skrevet til  
nogen af Eder, og først nu  
gjør det. Og jeg har dog tit  
tænkt, nu skal Du til det den  
første dag det regner, men  
nej, det er aligevel gleden over  
indtil nu. Mit Bækhus er i orden,  
men en ting, som man har god  
brug for, når man skal skrive  
brev, havde jeg ganske vist  
større overflodighed på i  
Syden, og det er stof til at

male ud i min velbekendte Terrace-  
teer. Jy synes, at den smule Stof,  
som dagene her oppe deler ud i ens  
små portioner, er så uddelt, så  
at Du i Sommervarmen vist ikke  
kan være meget oplagt til at tage  
det for igen. Men idag møder  
Ottov's virkelig op med noget nyt,  
en hel lille Splinter flunkende ny  
lille prinsesse med mørkere hår  
end Fia og Kim, og jeg tror, at Tante  
gerne vil have, at et af hendes  
børn skal blive lig så mørkehåret  
som Onkel. Endnu har jeg ikke  
set Stumpen, men indtil videre har  
den og moderen det godt, må det  
nu blot gå jævnt fremad for dem.  
Den lille prinsesse har længe narret  
Tante, hun havde ventet hendes outburst  
midt i juli, men det er da godt,



at hun dog nu er kommen, for nu  
venter vi snart fremmede, Castenskjold  
fra Eorungård med en ven, de skal  
her op at se de Hoflyde, og så den  
unge (d. us. vist 40 år) Schytte fra  
Bygholm, som kommer her og for  
at være i pension vel resten af Sommeren  
eller hvor længe det nu bliver.

I foråret bad jeg Tante Niels og mig  
se om vi kunde skaffe hende en  
til at have pension, hun havde  
nærmest tentet sig en maler, og  
nu indelig fik vi ved hjælp af  
Fakotmannen fat i Schytte, og er  
meget spændte på hvordan han  
sælger; han er diletant i maleriet.  
Når Du ser Catherine, er Du nok  
så god at fortælle hende om prinsessens  
sendelse er kommen. Niels ser  
Du vel ikke, for nu må han da snart

være på vejns her op, jeg venter da,  
at hun melder sin ankomst hver dag.  
Og hvordan har I det så? I nyder  
vel den gode sommer, for jeg synes,  
at sommeren må kaldes god, skønt  
det nu de sidste dage er falden i  
nub at omrygne. Her er omstøbe  
skyer; disse dage, nu de er ikke sådan  
at gå; lag med at male, de  
faste quostands kan være gale nok,  
men var det så nemt at komme  
afsted med er jeg bange, at synd=  
floden af billeder blev alt for  
stor. Nu må jeg lide Dig tage til  
takke med ette mædligt brev, med  
de bedste hilsener til Fader og tante  
Ane, Din hengivne  
Georgin Rørdam.

De små mennesker og træer løbe  
svært til vejns her oppe, siden jeg var  
her sidst.