

1873-09-22

AFSENDER

Joakim Skovgaard

MODTAGER

P.C. Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Fuglesang

Arkivplacering:

Mappe 9 nr. 31

DOKUMENTINDHOLD

Brevet indeholde en skitse af to personer. Joakim Skovgaard skriver at Weber er tilfreds med arbejdet, og at han har fået lov til at besøge sin onkel på hjemvejen. Han beder sin far om, at tage stilling til, hvornår han skal komme hjem i forbindelse med Niels Skovgaards konfirmation.

TRANSSKRIFTION

Fuglesang 22/9 73.

Kjære Fader!

Tak for dit brev, jeg har det rigtig godt, menda jeg om dagen, tit ikke har tid, og aldrig lyst, og om aftenen nesten ikke tid, får du kun et kort brev denne gang. Nu vil jeg først sige dig, at Hr. Weber var her i Fredags, og var tilfreds med arbejdet, han gav mig også lov at besøge Onkel på hjemvejen. Lørdag aften og hele Søndag, var jeg hos Monrads, og morede mig rigtig godt, men det nærmere om disse dage, vil jeg helst, fortælle når jeg kommer hjem. Jeg har forresten nesten hver aften i den senere tid været hos Frederiksens, da jeg er begyndt at tegne den ene datter og en af drengene. Jeg har tænkt at gå til Monrads på Søndag, men så må jeg jo nes[ten] også lige der efter besøge Onkel, og måske tage hjem med ham.

●2●

Hvis der ikke bliver tid til at jeg selv kan komme hjem til i ordentlig tid, vil du så sørge for min konfirmationsgave til Niels. Vil Du skrive til mig, hvad dag jeg skal komme hjem, for nu får jeg vel kun et brev endnu. Vil du tillige bede frøken Rønne lade mig hvide, hvormange strømper, skjorter o.s.v, jeg havde med, at jeg kan vide jeg har det alt.

Hils alle, din

Kim.

Det er sant, når jeg tænker mig om, må jeg jo rejse herfra på Lørdag omtrent, og så blive hos Onkel en eller to dage, hvis jeg skal hjem til Onsdag når akademiet begynder.

Nu venter du vel heller ikke for længe med at skrive, at jeg kan få brevet inden jeg rejser.

Din Kim.

Fuglesang 2²/₉ 13.

Kjære Fader!

Tak for dit brev, jeg har det rigtig godt,
menda jeg om dagen, tit ikke har tid, og aldrig
lyst, og om aftenen næsten ikke tid, får du
kun et kort brev denne gang. Nu vil jeg
først sige dig, at Hr. Weber var her i
Fredags, og var tilfreds med arbejdet, han
gav mig også lov at besøge Onkel på
hjemvejen. Lørdag aften og hele Søndag,
var jeg hos Monrads, og morede mig
rigtig godt, men dit nærmere om disse dage,
vil jeg helst, fortælle når jeg kommer hjem.
Jeg har forresten næsten hver aften i den
senere tid været hos Frederiksens, da jeg
er begyndt at tegne den ene datter og
en af drengene.

Jeg har tænkt at
gå til Monrads
på Søndag, men så må jeg jo mes
også lige der efter besøge Onkel, og
måske tage hjem med ham.



SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 9 Nr. 31

Hvis der ikke bliver tid til at jeg selv
kan komme hjem til ~~den~~ ordentlig tid,
vil du så sørge for min konfirmations
gave til Niels. Vil du skrive til mig,
hvad dag jeg skal komme hjem, for
nu får jeg vel kun et brev endnu.
Vil du tillige bede fru Rønne lade
mig hvide, hvormange strømper, skjorter osv.,
jeg havde med, at jeg kan vide jeg
har det alt.

Hils alle i din
Skim.

Det er sant, når jeg tænker mig om, må
jeg jo rejse herfra på Lørdag omfrent, og
så blive hos Onkel en eller to dage, hvis
jeg skal hjem til Onsdag når Akademiet
begynder.

Nu ventes du vel heller ikke for lange med
at skrive, at jeg kan få brevet inden jeg
rejses.

Din Skim.