

1900-09-06

AFSENDER

Anna Eleonora Cruusberg f. Asmussen

MODTAGER

Wilhelmine Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Dyrløv

Afsenderinfo (lakstempel, adresse
m.m.):

Foruden Elenora Asmussen er en del
af brevet skrevet af hendes mand, som
kun er signeret Asmussen. Nærmere
information følger.

Arkivplacering:

Mappe 21 nr. 43

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription

SKOVGAARD-MUSEET

Mappe 28 Nr. 43

Dyrlov 16 Sept
1900.

Kjære Moder.

Modtag min hjerteligste
Lyhenskrning i Anledning
af Din Fødselsdag, og de
bedste Puster om Alt Godt for
Dig paa den Dag, og for hele
Aaret. ogsaa takker jeg
mange Gange for de 50 Skr
som Du forærede Ingeborg
i Foraaret, det varede meget
længe inden jeg fik
Brev fra hende, hvor hun
fortalte mig det, derfor
fik jeg ikke takket Dig derfor

den Gang. Det har jo været
er rar Sommer af og til,
jeg tænker at Du har nydt
de dejlige varme Dage
i Skoven som Du vel er nær
ved, det er ogsaa dejligt
at gaa ganske langsomt stille
og ene langt ind i Skoven
og for en Tid glemme Træl-
heden omkring sig. Sommeren
er især fuld af Arbejde, i
Marken og Haven, jaar har
der været megen Frugt at
sylte, vi har ogsaa en Del
Abler og Pærer, i fjor var der
saa at sige ingen af Delene.

men det er dog noget
helt andet naar jeg kan
samle ind, af alle Slags
til Husholdninger, saa gaar
det lettere.

Skil ev vel hjerter
med de hjerteligste
og Hilsener fra alle Børnene
og Din hengivne og taknemmelige
Eleonore Asmusen

Ogsaa jeg vil gerne sige min lyk-
vønsning til alle de andre og
bede Gud velsigne Dem og give
Dem en sund og glad Alderdom
med Kærlighed og Fred, med alle
de gode, der kan tænkes at glæde

Dennis. Her gaar alt ved det gamle,
ja jeg har været i Norge til
Stokholms, det var dejligt, især da
jeg fik Statsunderskiftelse. Digge
der i Aar har været Soldat: Nørsted
og er Underkorporal, rejser aller til sit Ans-
bende ved Skolekors 15 Oktbr. Ejnar tog
Haldemans i Jor med Ug, hvad det
omtrek var det bedste, han bliver vil
Gud fordig til Sommer. Gerda kom for en
Uge siden paa Vordingborg Seminarium,
hvor hun blev N^o 1, men hun er ogsaa
lygkelig og glad. Om de mindre, blot
at de vore og ere sunde. - Bedstevold
har det godt. Og saa igen Gustaf om
en glad Dag og en hjertelig Hilsen fra
Dennis
Takken J. M. 1850