

1893-08-19

AFSENDER

Niels Skovgaard

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Kjærgaard

Arkivplacering:

Mappe 19 nr. 5 og 5 a

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Hjærgård

18/8 93.

[Hans Joachim

SKOVGAARD-MUSEET

Mappe 19 Nr. 5

Jeg ~~har~~ blevet ved at opsætte et
skriv til Dig, i det hals at få
Kompositionen og Karakteren af
vedtægtsformings omgæst klarer
forinden, så jeg kunde sende Dig
det til bedømmelse. Frølich
som har set et udkast, ønskede
nemlig at jeg skulde sende Dig
det og også høre Din mening,
men jeg syntes at jeg så
først vilde gøre det noget
videre frem. Jeg er imidlertid
indom ikke så ~~længe~~ vidt som jeg
har tænkt mig, skönt der ikke
mangler så meget, og nu vil
jeg ikke opsætte et Skriv længere
så meget mere, som jeg til min
forfærdelse opdager at der i Dit
brev er noget at svare på.]

Dit er dog interesserende med den
glædesomhed, ligesom jeg havde
læst Dit brev, havde jeg

svært det spørgsmål ud.
Jeg mener ikke det angående
en gave fra Othol til Fæster, ^{det angående}
for det har jeg brugt min
en ganske Tanker om og indfølelse,
men det angående rammen.
Jeg for sig gjør det vel ikke
noget for det var meningen
at Du skulde have frie hænder,
og jeg tænke at Du allerede
har klaret sagen på bedste
måde. Ellers havde jeg tænkt
mig, den opstilling hvorved ram-
men blev rykket langt tilbage,
for at så meget af den som
muligt kunde komme til at
hvile på ^{nuværetten}.
Ja om mig Du tilgive mig.
Dersom Du ved noget om når
Kirken skal indvies, vil Du så
være så god at skrive det til
mig og hvorledes det rammer
ud i den?]

Ja, det var en god ide at jeg
sine Fæster et relief. Jeg kan
jo skrive det til hende, og
så måske Du er så god at
tage et foren, men det bliver
jo ikke at være til fødselsdagen,
det er jo nok at hun får
brunt på denne.
Det kunde jo også være at
vi selv kommer hjem til den
tid, dersom Kirken indvies d. 8. d. 18.
sept. Men det er forresten
væsentligt, at jeg bliver her over
til jeg er færdig her, for jeg er
endnu ikke kommet ret langt.
Det er sjældent vijs og så på
engang, som jeg skal have det.
Paul Poulsen er her, det er
meget fornøjeligt, og Oppermann
er også her.
Jeg har idag et af mine mange
små anfald af feber, sådan at
den slæp, som jeg ikke må tale.

indflydelse for Agnete, skönt
det vist aligevel er det.

Det er meget vigtigt, at du tager
af Lundby: Din skuffe er tænkt
til Knudt for udst. Du er vel nok
så god at skaffe den best som
Alexander har lænt af mig, dersom
Du synes den skal med. Jeg har
endnu ikke anmeldt, men gjør det
med det første. Jeg anmelder efter
aftale også hvad Ombud og Apotheker-
ens har. Jeg har et par ganske
vandt lidt på jaet med: Til
der er en vrimmel af Brastens, Bkha-
siner o. s. v. også maaser af andre.
Jeg skød et flum forskellige slags,
der blandt er Rørdrum, men det
fortrød jeg, for jeg følte mig så
forpligtet til at sende den til en
udstopper. Så nu hørte Bloch,
så får jeg ikke dette brev afsted
 idag. Det kan forresten være
at Poulsen overtager Rørdrumen,
så is slipper for den udgift.

2) Nej posten kommer nok alligevel
eftermiddag, så dette blev kam
Romans aften. Der er
forresten morsomt at se
Til 20, for der er smukt.
Du ved nok at der er udtømt
der er en dag en del vand til bryd
men ellers er det næppe med
et lag af planter over, søv,
haddewolken, halvgræsser o. s. v.
Sine steder, det vil sige de fleste
er der så blødt at man stikker
i ontrent til knæene, og sine
steder går man i til størsted
og så mærker man endda ikke
andet end at det bliver ved
at være lig blødt men så er
der andre steder hvor man
slut ikke bliver sig ud.
På den måde kommer man jo
lidt længere frem, men der
er kønt derude, og mange
steder er morsom vegetation.

Könn J ikke fra Catharina?
Jeg har talt med Fæster om
Lundbys bog, og hun synes at
vi ikke overfor Madsen bør
brønde Madsens navn; den an-
ledning. Men det kan vi jo
alltid tale om, jeg håber det
kan vente til jeg kommer hjem.
Jo nu er porten her vist snart
så jeg må ligesom godt slutte.
Hils Agnete og børnene mest,
og Fæster og Onkel.

Diin broder
Nils Skovgaard.

Det er kedeligt at jeg ikke ved
et råd at gøre Onkel til Fæsters
fødselsdag.