

1854-09-02

AFSENDER

Chr. A. Dalgas

MODTAGER

Georgia Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Afsendersted:
Seravezza

Arkivplacering:
Mappe 12 nr. 02

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Min elskede Niece Seravazza d. 2 September 1854

Dagen efter Du reiste kom indlagte Brev til Dig, ledsaget af nogle meget kiærkommene Linier fra Susette Mariboe med Efterretninger fra hele Familiens Lemmer, som ere gode med Undtagelse af hvad Enrico angaaer, thi hun siger at hans Helbred kun er daarlig, men han er fornøjet med sin Stilning. –

Jeg har ikke kundet modstaae Fristelsen at læse hvad Titus skriver (som Du vel undskylder) men hvis Susette´s Brev indeholder noget der kunde interessere mig daa er Du vel saa god at meddeele det. –

Fra Livorno hører jeg at I virkelig reiste igaar og nu følger vi Eder |i Tanker| paa Reisen i dag til Cittavecchia og i morgen med Guds Hielp i Neapel, hvor jeg skulde haabe der ingen vidre Fare nu er at Opholdes. –

Vi ere siden I forlod os bleven meget ensomme og denne Dag minder os om min elskede Louise´s Død for et Aar siden, saa at det jo var godt I ikke blev for at tage Deel i hvores Sorg, omskiøndt jeg nok veed at Du føler for mig, Ligesom jeg selv ofte, men især ved denne Anledning, tænker paa Kjære som Du har tabt og som vi saa højt elskede og Agtede! Men Gud være stedse lovet – han retter dog alt til hvores Beste. – Og Du som er bleven forenet med et saa agtværdigt Menneske som Din Skovgaard har ogsaa Aarsag at være taknemmelig imod Forsynet. – Det har været for os Alle en sand Glæde at giøre Hans Bekiendtskab og at see Dig lykkelig med ham. – Tusend Hilsen til Eder fra os alle men især fra Din Onkel Dalgas

Min elskede Niece

Seravezza d 2 Septem 1854.

Dagen efter Du reiste kom indlagte Brev til Dig, ledsaget af nogle meget kjærkommene Linier fra Susette Mariboe med Efterretninger fra hele Familiens Lemmer, som ere gode med Udsigtelse af hvad Enrico angaaer, thi hun siger at hans Helbred kun er daarlige, men han er fornøjete med sin Stilling. -

Jeg har ikke kunnet modstaae Fristelsen at læse hvad Titus skriver (som Du vel undskylder) men hvis Susette's Brev indholder noget der kunde interessere mig saa er Die vel saa god at meddele det. -

Fra Livorno hører jeg at I virkelig reiste igaaer og nu følger vi Eder ^{Tanke} paa Reisen idag til Gattavecchia og i morgen med Guds Hjælp i Neapel, hvor jeg skulde haabe der ingen videre Fæse nu er at opholdes. -

Vi ere siden I forlod os bleven meget ensomme og denne Dag minder os om min elskede Louise's Død for et Aar siden, saa at det jo var godt I ikke blev for at tage Deel i hvorens Sorg, onskindt jeg nok veed at Du føler for mig, ligesom jeg selv ofte, men især ved denne Anledning, tænker paa de Kjære som Du har tabt og som vi saa højt elskede og agtede! -

Men Gud være Sten lovet - han retter dog alt til hvorens Beste. - Og Du som er bleven forenet med et saa agtværdigt Menneske som Din Skovgaard har ogsaa Aarsag at være taknemmelig imod Forsynet. - Det har været for os alle en sand Glæde at gjøre hans Bekjendtskab og at see Dig lykkelig med ham. -
Enevend Hilsen til Eder fra os alle men især fra din Onkel
Dilgas

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

