

1920-05-11

AFSENDER

Ingeborg Skovgaard, Niels Skovgaard

MODTAGER

Agnete Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Bakkebo

Arkivplacering:

Mappe 20 nr. 27

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 20 Nr. 27

Tirsdag den 11/5 20

Kære Agnete!

Tak for dine chokoladeletter som
stige, hvor vi det dog dybt at det
nu er lyset ud med ham, og
at Cathrine ikke blev unødigt
forstyrret. Ja for nu håber
og tror vi jo, at alt vil gaa godt!

— Vi kan fortælle en Nyhed,
som maaske alligevel ikke er
hell ny for eder; nu er Hans
Georgs Fødselsdag med det Glæde

hell aabnlys, Faderen har
vært her os i Tøndage, og vi
mødtes i at haabi og tro paa en
lykkelig Fremtid for vore to unge
Børn! Gid de sammen maa

findt til Livets bedste Fælder, Strømtoven, - - men hun raadede
hun er dødt, selv om Faderen og moderen var alle ikke.
- men i Kristiania er Dødsens ikke blevet opdraget; dog ingen
ved jo, om hun ikke kan finde Ud dertil en gang; - hun er
saa sød, sød og beskeden, saa Niels og jeg er meget glade
om vi er behøvede. Hans Gern har selv bedt mig skrive til
dig at fortælle om hans Fortælle de kommer en Dag snart
op til edis, - - Og hørte Niels af
Thora Gern. Altsaa at hendes Moder bliver ikke i Derndommen
har de hørt, om hvad vi tjener
Faderen, - - men hun raadede
jo vidt.
Faa Hørdag, Det er jo Lina
Fødselsdag; Morgenen, hendes
kærlige Lykønskninger til
hende fra os alle; alle 3
Sønner bad mig sende deres
Lykønskninger og Hilsener
til den nye lykkelige
Lina! Hilsner til Jakobine
og dig selv og hele Derndommen
fra
Niels og Ingeborg.