

1891-06-18

AFSENDER

Joakim Skovgaard

MODTAGER

Wilhelmine Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Vallekilde

Arkivplacering:

Mappe 108 nr. 35

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

MAPPE
108

Valløerlede 18 Juni 1891

Orkel har vel fået mit brevkort skrevet med
blyant.

Kjære Pastor! My skal De have Brev,
Kai er borte, får jeg ellers ikke skrevet videre
til andre mennesker, fordi jeg skriver så tit til
Agnete. De kan tro jeg var i klemme i går,
da indbyrdsilden kom til the; efter had Orkel,
får jeg syntes, at hvad jeg så gjorde, så var
det galt. Min lyst var at blive hjemme,
men pligt kaldte mig ud. De ved hvor vigtige
solskinsdage kan være for os malere om
sommere, og denne gang synes jeg der endnu
kræfterne end ellers, da det er et figurbillede
jeg maler på, og som jeg har måttet gemme et
helt år over fordi jeg ikke kunde få den
model for Orsi, som jeg så gerne skulde
have, og som jeg ved Friers mageløse med-
virken har fået her til i sommer. Og så
blev det gråvejrs idag. Jeg syntes det så ud
til den højeste solskinsperiode, men grå-
vejret minder iguenden endnu stærkere om

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 108 Nr. 35

hvor man må passe på solskinsdagene.
Det er dog muligt jeg var blevet i Kjöbenhavn for
Orkels og Agnates Skyld og for den og med
syn da med, hvis jeg ikke havde besat mening=
hideridit så bönlygt om ikke at holde mig
langere i Kjöbenhavn end nødvendigt, så
da det gav mig fri og sagt, at jeg kunde
rejse, så var det ikke så heldigt at blive,
så kunde de let en anden gang sige, næe!!
var solskinsdagene ikke vigtigere sädst,
så bliu bare lidt endnu, det haster sämmand
ikke så meget. Mennesteene er jo skabt
forskelligt, nogle har altid så god tid, ja
der er jo ogsä de som Lijbrum driver, andre
synes de må benytte hvert öjeblik. Det
er ikke alltitid så let at vide, hvad der
er det rigtigste. Om ens tanker var helt
henvendt mod det himmelske, så havde
man vist bedre Stunder og mindre jeg her
på jorden, men på den anden Side, skönt
man ikke kan hjælpe sig selv, så hjælper
Gud os næppe ellers ikke så fuldt, hvis
vi ikke selv vil anstrenge os og arbejde.
Tit så föler jeg, at når jeg kan arbejde, så

har jeg um så mange munde at sørg for med
mine to hænder, så der er ingen tid at give
bort. På den anden side, føler jeg så stærkt,
og jeg føler det måske stærkest, netop fordi jeg
er kunstner, at jeg kan intet af mig selv,
det er Gud der råder for det hele, og jeg kan
blot at takke ham, for alt hvad han
giver, og så give ham æren. Og kunde jeg
helt glæ mig til ro i hans nåde, så kom
der vel også mere ro i mit arbejdsvirke sind.
Jeg tænker mig nu, at Du og Onkel har det
nu så rart sammen, og at I deler så
meget med hinanden, så om De helst vil
læse dette brev for ham, så må De gerne
for mig, i det hele taget overlade jeg til Dig
så meget frækt Du vil have med mine breve
er stegt til at dele med Onkel, hvad du
vil. Jeg tænker tit på Eder, og jeg var ked
af, at jeg slet ikke så Dig i byen, og det
øjeblikke jeg var hos Onkel, var jo rigtig nok meget
kort. Jeg gjorde jo regning på, at gjøre besigt
om, men da min rejse blev forkortet, så
naante jeg ikke at gøre mere for Agnete den
svætes dag, end højst nødvendigt. De

to første dage var jeg så lidt hjemme, så
hale mit besøg hjemme var i grundet
så lille, og jeg blev i grundet snydt.
Det var drøjt at rijs fra hende går, Du
kan tro, hun er en god en. Og i denne tid
har Du vel så travlt, så Du ikke får tid
at titte ud til hende. Der er vel endnu
megt at ordne og sætte til rith i den nye
lejlighed. Gid I må føle jer rigtig vel i
den, jeg synes den er så smuk og et billedom
så så godt ud i de to værelser som var
mest forsig, nemlig den store stue og
kabinettet med famlrebillederne. Og syntes
at Oskel så flink ud, hvordan man hænges
har det, jeg syntes så bedre ud. Og Du, er
Du mon flink? - Ja jeg umulig kommer
med hos Eder i aften, så må dette være en
fattig stedfortræder, men de ønsker for Eder
som mit papir bringer stedet for min tunge,
kommer dog fra det samme sted i mig,
og er lige varme. Og ønsker Eder så mange
glæder, og så meget godt som I kan få og bliver
ikke alt behageligt så gid alt dog med
godt for jer selv nu vel, næste gang jeg kommer
håber jeg kan ses ordentligt, og der er jo ikke så
lang tid. Hils Oskel meget, Din penguin, Jørgen, Georgens
Gj kan ikke rigtig lade Oskels adresse.