

**1886-06-14**

**AFSENDER**

Agnete Skovgaard

**MODTAGER**

Nanny Bech

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Afventer transskription.

Afsendersted:

Civita d'Antino

Arkivplacering:

Mappe 49 nr. 1

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 49 Nr. 1

Civita d'Antino,  
D. 14de Juni 1886.

Kjære Frøken Beck!

Det varede noget, inden jeg kunde  
se saa at vide, hvornår det dog  
var, som havde overrasket os  
med at pynte Kirken saa dij-  
ligt til Joakims og mit Bryl-  
lep, nu vil jeg ikke vente  
længere med at sende alle  
dem, der have været med  
til at glæde os en hjertelig  
Tak gennem Dem.

Jeg har faaet at vide af min  
Løster, hvordan hver enkelt har  
deltaget i Pyntningen, men jeg  
vil ikke pille hver enkelt  
Del ud, men takke for det

hede, som var saa overvordelig vellykket, jeg maad betyende, at jeg ikke har set saa meget paa Blomsterne som jeg med Bagestov havde dybt til, men jeg vid, at det hele gjorde et stort og festligt Indtryk. Tak skal de alle have! Forst maad De nu selv tage Takken og saa bringe den til Oeres Løder og Hæder og hvem De saa ellers traf for at de mange Kunster, som skildred vil jeg selv skrive til. Vi leve som Blomster i et Og her i Bjergene og lidt hede endnu, for vi kan se os om til højre og venstre og der se saa friskt og kønt overalt. Blomster vrimler her af og meget andet godt.

Igaar (Pineedag) vilde vi have det lidt festligere end til daglig Prang, saa da Morgenen var forty, gik vi med Middagsmad i Bussen op i Bjergene. Paa Vejen opad var det straalende Vejr med dejlig Udseende over Bjergene lige overfor midt Vandfald og små og større Vandløb og Floder. Sa vi naade højt op til en lille Sø, hvor en Skyde vortede en stor Stok Faar med tre Stunder, begyndte det at blæse meget koldt og lidt efter at regne og jeg vil ikke beskrive dem, hvidt da vi saa sig af Vand og Jord, til Familias store Morskab, da vi kom hjem igjen, men somt havde vi haalt det, bedre end dem, som ikke havde været i Bjergene.

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

Endnu en særlig Tak til Dem  
for Lagen ved vort Bryllups-  
bord, det kunde jo ikke skjules  
hvorfra den kom.

Med mangfoldige Hilsener

fra  
Joakim og Agnete Skovgaard