

**1913-08-02**

**AFSENDER**

Ingeborg Skovgaard

**MODTAGER**

Agnete Skovgaard

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Arkivplacering:  
Mappe 20 nr. 14

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription

SKOVGAARD-MUSEET

Mappe 20 Nr. 14

Lørdag den 2/8 1793

Kære Agnete! Lige nu kjemmer  
min fra Raagelien, hvor jeg besøgte min  
Søster, og jeg, at det er din Fødselsdag  
i Chergin og maa derfor haste med  
at sende dig en Fødselsdagskæde  
og Lykønskning! Gid du maa  
faa et par rigt paa Sundhed  
og Kraft og alt godt! - Du er vel  
fikkens fæddig, og I paa Fald-  
rebstøppen fra Viborg, det man  
baade var gladelig og rimodigt  
at portede saa meget I har her  
der. - Niels finder jeg nu ved min  
Fjæmmer og beryst til Roskilde,  
han har nok i Aften faaet Tilfæl-  
bud fra Holten, at Cathrine nu  
skulde opværes, og har saa skyndt  
sig der ned, bare det dog ikke maa

varer noget fattigt — jeg begri-  
ber det ikke, hvad det er. — Jeg  
har som fort, at Hotten brugte  
Tjenerne, men ikke hvad jeg  
demmen egentlig var, og nu har  
jeg været borte i 4 Dage.  
Nu ser jeg dit Fort, og skal nok  
skrive til Thibetind, du har  
nok forstået, at det er ganske unge  
Dage, du der har paa Nøsten.  
Næsten i Aften til 10 venter vi  
Ole, Hjalte og Tom, de kommer  
sagligt sammen med Niels,  
saa faar jeg alene at vide, men  
hvad Doret skal de staa i time,  
men jeg daatig venter paa Peder  
af Niels, — dog du vil vist  
hellere høre, hvordan det stod  
til i Roskilde, saa jeg skal da  
være med at berede dette.

Ja Tak for dig og Joachim og  
alle eders kære Brev for vort  
Bredt hos edes, det var en dejlig  
Tid, hvi var Niels og jeg enige  
om, at vi selv havde været til han  
helt for sig selv, da vi var saa for-  
rygte blide to. — Niels Stenarsen  
Tode, som har fortalt sig med  
vort Tige (de mødt Dage med  
blanke Tinge, da vi heru hvi)  
er desværre borte med sig af  
Gjæfveri, det vil jo nok sige  
Niels en Del med det.  
Men dette er vist næsten  
for mange Meddelelser at fylde  
— men det var dog, hvad der  
vidkom os — og derfor vil jeg  
slutte mit Brev med mange  
Hilsener til dig fra din hengivne  
Trijvindte Ingeborg.

Wils af Bönnum  
kom ikke i cyklen med  
Tøjet som jeg havde troet  
saa sender jeg dette uden den  
lovede Betæning fra Roskilde.