

1885-12-21

AFSENDER

Therese Hornemann

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Afventer transskription.

Arkivplacering:

Mappe 47 nr. 25

DOKUMENTINDHOLD

Lykønskingskort med trykt blomst. Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.



D. 21. Decbr.

Kjære Skovgaard:

Af hele mit Hjerte ønsker jeg
Dem til Lykke: Gid jeg havde
kunnet gøre det mundtligt, det
vilde jeg langt hellere; det skues
ne lyde saa mat.

Jeg er saa taknemmelig og glau.
Jeg skal ikke plage Agnete,
det lever jeg Dem; jeg skal

skulle det afhænge ganske af
hvordan
hvordan meget eller hvor lidt vi
skulle have at gøre med hin
anden; jeg vil finde det me-
get naturligt, om hun det
ikke bliver meget.
Deres Udtalelse om ikke at
sluge var Inarvid at forstyre
lidt af min Glæde, ikke fordi
jeg eller havde hørt det i Sine,
men fordi den kunde tyde paa
at jeg i sin Tid havde trætlet
Dem - naa det vil jeg nu
ikke tænke paa, men hun
glæde mig over den store, vid-
undelige Tildragelse, det vil
allid stå for mig, som noget
af det forunderligste jeg har op-
levet; gud den maatte kunne
overbevise mig om, at det
er En, der leder alt til det
bedste for os. Hvis De vil,
saa vil Agnete meget fra
mig; jeg kan da egentlig
nok begribe, at hun ikke
er vred paa mig, da alt er
gaaet som det er. Gud hun
engang vilde skrive et Par
Ord til mig. Jeg forholder
mig naturligvis ganske rolig,
stadig jeg hører nærmere fra
Dem. Farvel: Gud det
maa blive ved med at blive
bedre og bedre for hver Dag
der gaaer, og ikke alene til
men op i de gaaende Da-
ge; for det ved jeg, at det

kun, men det er sjældent.
Gud give Dem Lykke dertil!

Deres

Therese Hornemann

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 47 Nr. 25