

1889-09-06

AFSENDER

Susette Holten

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Hardanger, Ullensvang

Omtalte personer:

H.C. Aggersborg

Elise Konstantin-Hansen

Susette Maribo

Niels Skovgaard

Wilhelmine Skovgaard

Omtalte steder:

Paris, Frankrig

Arkivplacering:

Mappe 42 nr. 28

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription

Ulemsoeng den 6^{te} Feb. 1889.

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 42 Nr. 28

Min kjære Kim! Det er da
frygtelig morsomt, at Du rejser
til Paris, nu har du jo for
Faster hørt- naturligvis, at- jo oppe
vil du, for at Ting rejser saa smukt
som muligt det, at- Du kan være
der endnu, naar vi kommer, det-
var jo rørende morsomt, Du
skal ikke være bange, at- vi skal
blive os paa Jer, saa det- gælder
er, min meget store helse vi
da have af at- være sammen,
synes du ikke ogsaa, min søde
Broder. Jeg kommer nu hjem
omkring den 20 Feb. bortset
ved j' endnu ikke Dagen, og

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

vi da spørge om i kan faa
Lov at hige i Hells's Sang, han
skrivt i den Gang til mig, at jeg
kunde det, og han er jo indtil ikke
kommen hjem. I har jo ingen
anden Fod af dem, men Gud venter
er sig. I sa selv om Onkel vilde
brødt mig at lo du, vil i det
næste, det tegner saa nogen Tid,
og i faar det. I vil saa
gjæve ven her. I sa at en
Børnens saa meget som mig,
og var med den selv ogsaa.
Vi rejste til Paris, saet i
faar 8 Dec. af det at være det
saa i det. I sa ogsaa med
at Udbetalingen skal være til midt
i Nov. hvor vi kommer 87 illand
i Slutningen af Dec. For det der
endelig. I sa i vil ikke forlign

men for i et toot-ig kan Hoveden
Tid for det Brev, hvis du
ser Gud venter saa lidt saa meget
og sig, at en kommer i.
Hvis Onkel. Agnete og Børn.
Farede om reise i Paris
Den Lyden.

Ellis hilsen