

1886-07-23

AFSENDER

Susette Holten

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Afventer transskription.

Afsendersted:

Rosenvænget

Arkivplacering:

Mappe 48 nr. 16

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Armenvenget den 23^{de} Juli
86.

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 48 Nr. 16

Min elskede Broder!
Hvilken Fryde det var
i Gaar at faa Dit Tele-
gram om Bedring, kan
Du vist tænke Dig; den
Nat og Forniddag, der gik
forud vilde jeg ikke have
om ja aldrig det; der var
vist ikke mange af os her.
Ljinnu; Kjøbenhavn, der
sov vist meget den Nat.
Ved Du hvad j' synes der gaa-
er Bøn sandan Styrke den

Handwritten marginal note on the left side of the page, oriented vertically. It appears to be a commentary or a correction related to the main text, possibly mentioning names like 'Ljinnu' and 'Kjøbenhavn'.

men du beder mig alle saa
megt at lade være, j jeg kan
jo saa let og saa bliv ryg,
og det vilde jo saa uregte,
Dij være en mislykket Hjælp
for Dig; men j jeg synes det
er saa trægt, at vide Dig
en om det, nej ikke kan
mere, naar det bedes er
det jo en saa endeløs Fryd,
at du ikke betyver mere,
men da det saa saa sort
ud, da ønskede j jeg saa meget
at være hos Dig.
Men lad os nu tænke lidt
forufløjt paa Agnete; jeg

From / det alt - hvede at det vilde i det nye Tid kan en forufløjt (Barn)

vil fortælle Dig saa meget
om tyfoide Febr, som jeg
ved; Fru Urmach var hos
Gudmoder i Gaar, hun har
haft Tyfus, og hvad hun
fortalte beroligede os saa
overmaade meget, j jeg gik da
ogsaa strax til Fru Lange
at berolige hende.
Fru Urmach fortalte, at hun
havde den frygteligste Angst
den hele Tid, hun fælte sig
saa uligkkelig saa hun ikke
kunde beskrive det; skjønt
hun havde den bedste Pleje
og sin kjærlige Mand.
3 to Dage var hun opqvæt af

Gudmoder fik her saa meget
om tyfoide Febr, som jeg
ved; Fru Urmach var hos
Gudmoder i Gaar, hun har
haft Tyfus, og hvad hun
fortalte beroligede os saa
overmaade meget, j jeg gik da
ogsaa strax til Fru Lange
at berolige hende.
Fru Urmach fortalte, at hun
havde den frygteligste Angst
den hele Tid, hun fælte sig
saa uligkkelig saa hun ikke
kunde beskrive det; skjønt
hun havde den bedste Pleje
og sin kjærlige Mand.
3 to Dage var hun opqvæt af