

1891-01-04

AFSENDER

Joakim Skovgaard

MODTAGER

Wilhelmine Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Rosenvænget

Arkivplacering:

Mappe 108 nr. 36

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

MAPPE



Rosenørnvej 4/1891

Kjære Fader!

Jeg sender Dig vore
Brev med et par
ord, for det er ligesom svært at få
talt et par ord med Dig i ro inde
i Holmens Canal. Og det er netop
fordi jeg skønner samtale med Dig,
skønner det, at vi ved lidt bekendt
med hinanden, at jeg nu siger et
par ord i ro, som Du kan læse i
ro. I det vi siger, da Du bad os
til fredag, svarede jeg, "ja hvis der
ikke bliver menighedsråd" hvortil Du
svarede, "A!" det kedelige menighedsråd,
eller at Du næsten kunde blive ved på
det menighedsråd. Det mente Du vist
ikke, så kedeligt det ellers er, at det
kommer på tværs af fredagen. Undt
siger Du til "forretninger frem for alt"
men her er tale om mere end forretninger.

Da Kristus var 12 år gik han fra sine
kære forældre, som han sikkert har
haft det godt med, her i sin himmelstige
Faders gerning.

Er det dog ikke en velgørende, at jeg har
fået lov til at være med til en velgørende
en gerning som at tjene en kristen
menighed og at det netop bliver som
kunstner jeg måske kan tjene den aller
bedst. Vil du ikke nok glæde sig
med mig over det, selv om min gerning
falder på fredag aften? Det bliver
nu vist netop en af de fredage på
fredag, så det er i rigtig tid jeg taler
godt for dem.

Jeg brunt taler jeg noget om mit øjen på
kunst og kristendom osv. her vil
jeg sige at siger det lidt tydeligere.
Jeg synes, jeg har tre ting at arbejde for.
Den ene er min kunst, og med den står

de to andre i forbindelse. Den anden ting
er min familie, at skaffe den og mig
livets ophold, og det benytter jeg min kunst
til, så længe jeg kan, gør det ikke, så
tyr jeg til håndværket, for kunsten må
ikke lide, jeg må ikke blive salgsmaler.
Det tredje det er det jeg gerne vilde
arbejde for mig min kunst ude til,
så jeg kan være noget for mit folk.
Om det måtte kendes på min kunst, at
jeg er kristen, om jeg på den måde måtte
vidne noget om kristendom, for jeg er nu
skabt til til at bruge hånden frem
for ordet. Dette er noget der kan kræve
store ofre, måske jeg ikke kan bære dem,
endnu har jeg dog kunnet gå frem
så den vej jeg helst vil. Ja nu ved jeg
i øjeblikket ikke mere at sige, uden det,
at Niels vil igennem det samme som
jeg og at det er velkommet at føle at
man er to om det, og Agnete er mig

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 108 Nr. 36

en meget stor støtte.

De kjærligste hilsener til Onkel
og Tante Anne fra os,
Din hengivne
Joakin Skovgaard.

Indenfor ^{selve} kunsten, kristendommens
pædagogik, er der for nu ^{en} gang et ganske
bestemt arbejde at gøre, hvor vi
føler at vi har en del af arbejdet,
noget at kæmpe for.

Wils beder, at kun du læser hans
brev til Gregersen. Ja hvis du vil
læse det for Onkel så må du
først få lov af Wils selv.
(se at)

Den 3te januar. Ja Wils' brev kommer senere,
han vil gemme det. - Derimod sender jeg
Gregersens brev til mig, hvis du har lyst til at læse
det.